



Week 16: 26 - 30 april

Buiten adem

Heb jij dat ook wel eens gehad, dat je buiten adem raakte?

Dat je zo moest hijgen dat je even niet kon praten? Dat je zo hard gerend had, of zo veel gesjouwd, of zo'n hoge trap beklommen, dat je echt even bij moest bijkomen?

De jongen van de tekening heeft net tikkertje gespeeld en heel veel en hard gerend.

Hij tekent zichzelf met z'n tong uit z'n mond.

Ik heb wel eens iemand die helemaal uitgeput was, zien huilen van moeheid. Op tv zag ik hardlopers, die na de finish op de grond gingen liggen.

Hoe zag jij er eigenlijk uit, die keer dat je buiten adem was? Ging je zitten, liggen, lopen?

Ga voor de opdracht naar de volgende pagina

Wat heb je nodig:

- Een pen of potlood
- en blad met kader (zie hieronder) of je dagboekschrift

- Opdracht 1 Maak een tekening van een keer dat jij buiten adem was. Waar was je? Wat deed je? Wat gebeurde er? Wie waren erbij? Teken het allemaal zo precies mogelijk en teken vooral hoe jij zelf er op dat moment uitzag.
- Opdracht 2 Vertel aan iemand in je buurt, zo precies mogelijk over het moment dat je uitgeput raakte, wat daaraan vooraf ging, en wat er daarna gebeurde. Probeer, terwijl je vertelt, weer terug te gaan naar dat moment en beschrijf zo precies mogelijk wat er gebeurde en hoe jij je voelde.
- Opdracht 3 Schrijf nu je verhaal op, zoals je het net vertelde. Zodat wie jouw verhaal straks leest, het helemaal voor zich kan zien.
- Opdracht 4 Ben je klaar? Dan ga je je de tekst nog een keer goed nakijken. Lees je verhaal hardop even goed door. Klopt het verhaal zo? Ben je niks vergeten? Schrijf dat er anders nog even bij. Geen woorden vergeten? Zijn je zinnen niet te lang? Denk ook aan hoofdletters en punten.
- Opdracht 5 is voor wie nog puf heeft na opdracht 1 tot en met 4:
Schrijf of typ je verhaal in het net.

Heb je zelf een telefoon? Maak een foto van je tekst en van je tekening. Of vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto te maken van je tekening met de tekst erbij. Stuur die foto naar de groepsapp van je klas of naar je juf of meester.

*Omdat dit voorlopig de laatste TaalThuis-opdracht is, zouden wij ook graag jullie teksten en taaltekeningen willen ontvangen. Vind je dat goed? Stuur het dan naar hvantil@taalvorming.nl
Alvast veel dank en we zijn benieuwd!*

