



Groep 5-8

Week 15: 12 - 16 april

Bloemen

De Keukenhof is de grootste bloementuin van Nederland. Hij staat nu helemaal vol met bloemen. Eerst kon niemand komen kijken vanwege Corona natuurlijk. Maar nu mogen er op 9, 10 en 11 april wel mensen in. Niet zoveel natuurlijk, maar een paar. En die dagen zijn nu alweer voorbij... Kijk even hoe de [Keukenhof er uit ziet met alleen maar één tuinman erin](#) (sorry voor de reclame vooraf).

Stel je voor dat je die tuinman bent, helemaal alleen tussen al die bloemen... De opdracht vandaag is: de tuinman een hart onder de riem steken (= troosten, een beetje vrolijk maken). Want maar 3 dagen de Keukenhof open was natuurlijk veel te weinig.

Ga voor de opdracht naar de volgende pagina

Opdracht:

Schrijf een brief aan de tuinman. Doe dat als volgt:

1. Kijk naar het filmpje en schrijf op wat de tuinman doet
2. Vertel aan iemand thuis (of bel iemand op) wat jou leuk lijkt voor die tuinman of wat je juist stom lijkt.
3. Maak 2 lijstjes: één van de dingen die je stom lijken voor de tuinman en één van de dingen die je leuk lijken voor de tuinman. maar ook met het feit dat er maar drie dagen mensen konden komen naar de Keukenhof.
4. Schrijf de brief, begin met zoiets als 'Beste tuinman'. Gebruik je lijstjes om op ideeën te komen over wat je kunt schrijven. Eindig je brief (voor je je naam schrijft) met een troostend stukje, waar de tuinman hopelijk vrolijk van wordt.
5. Als je wilt kun je je brief nog versieren met bloemen

Maak een foto van de brief en stuur die naar je klassenapp of aan je juf of meester

Bespreek met je juf of meester of jullie je brieven echt naar de Keukenhof zullen sturen. Goed idee, fijn voor de tuinman! Het adres is:

*Keukenhof
Stationsweg 166A
2161 AM Lisse*

