



**Week 13: 29 maart - 2 april**

**Groep 5-8**

**Oeps....**

Even knel zitten, in een ongemakkelijke positie, op het moment zelf is het niet altijd leuk, maar gelukkig kun je er daarna vaak om lachen.

*Ik had op televisie een slangenmens gezien. Toen ik alleen op mijn kamer was, probeerde ik of ik mijn been in mijn nek kon leggen. Dat lukte, en ik was heel trots. Maar toen ik mijn been weer terug wilde doen, ging dat niet. Wat ik ook probeerde, het lukte me niet. Ik raakte in paniek, en riep om hulp. Toen kwam mijn zus. Die moest heel hard lachen. Maar toen ze zag dat ik echt bang was, ging ze mij snel helpen.*

*Ga voor de opdracht naar de volgende pagina*

Die keer zat ik letterlijk in de knel, maar je kunt ook denken aan een keer dat je iets deed dat net niet of juist net wel misging. Een paar voorbeelden om je op ideeën te brengen:

- Je wilt iets optillen dat net te zwaar is en je laat het (bijna) vallen
- Je wilt iets pakken, maar je kunt er net (niet) bij
- Je wilt ergens in, maar je komt klem te zitten
- Je moet stil zijn, maar er gebeurt iets, of je ziet iets, en je kunt (bijna) je mond niet houden
- Je wilt iets laten zien wat je kunt, en het gaat (bijna) mis

Heb jij zelf ook wel eens zoiets meegemaakt?

1. Maak een lijstje voor jezelf met dit soort gebeurtenissen
2. Kies er eentje uit waar je over wilt vertellen
3. Zoek iemand in huis, of bel iemand en vertel wat er gebeurde
4. Maak er een tekening van
5. Schrijf daaronder je verhaal

*Maak een foto van je verhaal en je tekening en stuur hem naar de groepsapp van de klas of naar je juf of meester.*

