

Groep 4-8



Ik zit op de logeerclub samen met mijn vriendje. Ik logeer bij hem en hij bij mij. En samen ook op andere plekken. We zien elkaar heel vaak. Ik vind het soms leuk en soms niet omdat mijn vriend regeltjes heeft.

Week 10: 15 - 19 maart

Welkom bij de club

Wij horen allemaal bij de club van mensen die in Nederland wonen.

Waar hoor jij nog meer bij?

Je familie, je vrienden, de kinderen uit de buurt waar je woont, je voetbalclub, enzovoort.

Maak een lijstje van clubs waar jij bij hoort.

Bijvoorbeeld: Club of groep
Groep 6a van De Planetenschool
Kinderen uit de Lindenstraat
Gezin
Leerorkest
Vriendenclub
Familie
Hockey
Knutselclub

Zie verder op volgende pagina

Kijk goed naar je lijstje en kies één groep of club uit waarbij je kunt vertellen over een keer dat daar iets gebeurde en dat jij daar iets samen deed.

Bijvoorbeeld:

De club van kinderen uit mijn straat

De buurvrouw was midden op straat gevallen met haar boodschappentas op wieltjes. Mijn buurjongen en ik speelden op de stoep en zagen het gebeuren. Er rolden allemaal sinaasappelen en andere boodschappen op de straat. We hielpen de buurvrouw overeind en toen er een auto aankwam ging mijn buurjongen hem tegenhouden, terwijl ik de boodschappen terug in de tas stopte. De buurvrouw zei: "Heel erg bedankt, jongens!" Toen gaf ze ons elk een euro.

- Wat gebeurde er bij jou? Vertel eerst je verhaal aan iemand bij je thuis of via de telefoon.
- Daarna maak je er een tekening van in het vierkante kader op het vel dat hierbij zit.
- Schrijf daaronder je verhaal. Als je klaar bent, lees je je verhaal nog even hardop voor jezelf. Om te horen of je niks vergeten bent.
- Ben je tevreden? Stuur dan je verhaal en taaltekening naar de juf of meester.



