

Groep 1-3



Ik zit op de logeerclub samen met mijn vriendje. Ik logeer bij hem en hij bij mij. En samen ook op andere plekken. We zien elkaar heel vaak. Ik vind het soms leuk en soms niet omdat mijn vriend regeltjes heeft.

Week 10: 15 - 19 maart

Welkom bij de club

Jij hoort bij je familie, bij je klas, bij je vriendjes. Dat zijn allemaal verschillende clubjes. Zijn er nog meer clubjes waar jij bij hoort?

Pak het blaadje met drie hokjes. Teken in elk hokje een ander clubje waar jij bij hoort. Kies één club uit waar je over wilt vertellen.

Maak in het grote vierkant van het andere blad dat hierbij zit, een tekening van jezelf bij die club.

Zoek iemand in de buurt die kan schrijven, aan wie je kunt vertellen over een keer dat je iets deed met die club. Wat gebeurde er, wat deed jij? Vraag of diegene jouw verhaal onder de tekening schrijft. Laat hem of haar wel hardop voorlezen wat ze schrijven, want het moet natuurlijk wel jouw verhaal blijven en kloppen.

Groep 3

Bedenk welk woord uit je verhaal je zelf wilt schrijven, of misschien lukt het je al een zin zelf te schrijven. Natuurlijk mag je daarbij geholpen worden.

Ben je tevreden? Stuur dan je verhaal en taaltekening naar de juf of meester.



