

Leerlingen niet op school vanwege Covidbesmetting of thuisquarantaine? Huiswerk mee en thuis iets zinnigs aan taal doen? Hieronder kleine opdrachten die kinderen thuis zelfstandig kunnen uitvoeren.

Week 4 — lichtjes

Wat heb je nodig: pen; 1 A4-kladpapier; 1 wit of gekleurd A5-papier en 1 stukje karton dat je knipt uit bijvoorbeeld een gebruikte verpakking van soep, hagelslag, cornflakes, wasmiddel; (kleur)krijt of zachter (kleur)potlood (B, B2), schaar.

Vroeger sliep ik samen met mijn broer op één kamer. Toen ik mijn eigen slaapkamer kreeg, wilde ik alles in het blauw. Met mama kocht ik een bedlampje met blauwe voet en wit met blauw lampenkapje. Als het regende deed ik 'm overdag aan en dan kreeg ik zo'n fijn gevoel vanbinnen.

Wat ga je doen:

Je maakt een krastekening en schrijft er een verhaal bij.

1. Heb jij weleens een fijn gevoel gekregen van een lichtje? Zoek in je huis (tuin, schuur, kelder, balkon) naar dat lichtje. Bijvoorbeeld: je nachtlampje, bedlampje, het lichtje in de gang, het blauwe licht van de televisie, de lichtjes in je schoenen, zak lamp, fietslamp, kaars, kerstboomlichtjes enzovoort.

Vervolg opdrachten volgende pagina

Vervolg opdrachten

2. Teken met potlood op het karton de buitenste lijn van het licht (silhouet).
3. Tevreden? Trek de buitenste lijn nog eens over met stift of pen. Zo vergis je je niet bij het uitknippen.
4. Knip het silhouet uit.
5. Leg het uitgeknipte silhouet onder het witte of gekleurde A5-papier.
6. Voel je door het bovenste papier met je vingers de randen van het silhouet dat eronder ligt? Kras met je krijtje of vlak potlood (houd je potlood een beetje plat) over de randen tot je het silhouet ziet verschijnen. Je kent het misschien wel van een muntje krassen of zo'n toverkrasblok.



Je gaat nu een verhaal schrijven.

1. Schrijf op het A4-kladpapier een verhaal over het licht en waarom jij er een fijn gevoel van krijgt.
2. Tevreden? Schrijf het verhaal netjes over op de achterkant van je krastekening.
3. Geef of verstuur je kaart met de post aan iemand die wel wat licht kan gebruiken in deze donkere tijd.